

Referat

Velkomst v/formand Camilla Engrob

Valg af dirigent og referent v/ Camilla Engrob

Signe Danø bliver valgt til dirigent og Maria Callesen valgt til referent.

Årsberetning v/Camilla Engrob

Jeg har glædet mig til at stå her og taknemlig over et fysisk årsmøde og mulighed for at holde en fest i aften.

Men som én, der har haft børn hjemme i nærkontaktisolation og er blevet PCR-testet tre gange i denne uge, er det svært at bilde sig ind, at Corona er overstået. Egentlig havde jeg håbet, at vi ikke skulle forholde os til det igen efter forårsmødet, men nu må vi se. Vi kan klare svære ting, og vi kom godt igennem nedlukningen - selvfølgelig med hver vores historie - men det oplever jeg der har været plads til.

Dét og særligt opstarten i forsommeren har fyldt mig med en taknemlighed for jer og en stolthed over at være en del af denne menighed. Det er en stor taknemlighed for tilslutningen, tilgangen og tilliden.

Siden foråret har der været meget forskelligt på programmet: gudstjenester, Alpha, Jesusvejen, teens, SommerOase i ny form, torsdagsmad og sidst eftermiddagsgudstjenester, og så har vi i menighedsrådet sat gang i to processer der både har betydet nye fokuspunkter og menighedsmøder.

Tilslutningen har været stor. Vi har glædet os til at se hinanden igen, og vi har savnet at være kirke.

BVM er ikke et par fine nystrøgne lyse bukser, hvor man hele tiden skal holde øje med, om de bliver krøllede, om man kommer for tæt på fedtede fingre med syltetøj eller en forkert bænk, så man bliver beskidt, når man sætter sig.

BVM er et par godt brugte cowboybukser, der kan holde til det meste, hvor pletter hurtigt bliver en del af patinaen og som hurtigt kan styles op med høje hæle eller et par farverige sneakers.

Derfor behøver vi ikke nødvendigvis altid vide med 100 pct. sikkerhed, hvad det er, vi roder os ud i, inden vi går i gang, inden vi engagerer os i mennesker, eller inden vi inviterer andre med på rejsen.

Og vi skal endnu mere gå ind i udfordring til at kaste nettet ud på den anden side af båden.

Som man kan læse i det sidste kapitel i Johannes evangeliet, så møder Jesus, efter han er stået op fra de døde. Disciplene er taget ud at fiske og gjorde, som de plejede. Men der var ingen fisk.

Jeg ved ikke, hvor fjollet det lød dengang, eller hvor provokerende det kunne være opfattet. Men det var Jesus der talte, og de gjorde det, fordi de kendte ham, hans stemme og løfter.

Allerede i foråret vidste vi, at det var tid til et andet fokus, og det kan man se i vores fokuspunkter,

Gøre aktiviteter vedkommende og tilgængelige

Vi ser f.eks. på, hvordan vi snakker om tro, Gud, Jesus, livet, så det ikke kun er dem, der plejer at komme i kirke, der kan forstå det.

Danne og indgå i netværk med andre kirker.

Det er vigtigt ikke kun at lege med dem, vi plejer at lege med. Vores kristne brødre og søstre er mange forskellige steder. Vi kan tjene dem og måske inspirere dem. De kan inspirere os og være en gave for det, vi arbejder med.

Hele kirken opmuntrer og udruster næste generation

Det er et stort arbejde ikke bare at falde i "plejer", når vi vil være kirke for børn og teens. Det er selvfølgelig et fokus staben har, men også en udfordring, og et fokus der gælder hele menigheden.

I forhold til Johannesevangeliet, så er resultatet, at de i stedet for tomme net står med net, der er fyldt til bristepunktet. Men fortællingen slutter ikke der. Johannes fortsætter med at fortælle om, hvordan Jesus sørger for disciplene. Han venter inde på bredden, tænder et bål og forbereder mad til dem, når de kommer ind.

Jesus sørger for sine disciplene. Vi har oplevet, at Gud er trofast og generøs, når han sørger for denne menighed. Der er nye, der engagerer sig, og det er virkelig dejligt at se nye ansigter til gudstjenester og også her.

Gud sørger også for, og velsigner menigheden med stor tillid til hinanden.

Særligt når det gælder tillid og den indbyrdes kærlighed, har vi i høj grad oplevet den til de to menighedsmøder, vi allerede har haft i år. Jeg er sikker på, at vi vil blive velsignet med enhed, som er temaet for det sidste menighedsmøde i denne omgang.

Vi har et stærkt fællesskab, med stor kærlighed til hinanden. Og en kultur hvor vi lytter, og ikke nødvendigvis skal være helt sikre på et svar.

Det er dog ikke ens betydende med, at der ikke er noget, der er sandhed. Sandheden findes. Jesus siger om sig selv, at HAN er Sandheden. Men vi ved ikke altid, hvad der er sandheden, og hvad de korrekte svar er - for i Bibelen kan vi også læse, at vi skal erkende stykkevis, og at vi endnu ikke har set det fulde billede.

Mange kender kirken, ikke denne specifikt, for at være et sted, hvor man går hen og får en masse færdige svar. Det vil være fantastisk, hvis Byens Valmenighed i stedet var et sted, hvor man oplever, at der blev talt ærligt om livet, hvor man kan mærke værdierne leve, og hvor frygten bliver drevet ud af kærligheden - så Guds kærlighed kan forvandle København.

Årsberetning v/ valgmenighedspræst Christian Callesen

Året der er gået

1. Tak til alle, der er dukket op. For mange har dette efterår været udfordrende.
 - (a) Meget arbejde: Det dobbelte skal ske på den samme tid.
 - (b) Mange familiefester skal afvikles.
 - (c) Mere sygdom end normalt.
2. Nogle har måske også syntes, at kirken har sat gang i for mange ting og spurgt om for meget. Det vil jeg ikke afvise, at der kan være noget om. Hvis det er tilfældet, vil jeg gerne undskylde.
3. Når det er sagt, så er det også min oplevelse, at det har været godt at få gange i aktiviteter igen. Det har været godt at fejre gudstjeneste igen og at mødes i fællesskaber igen. Stor tak til alle, der har været med til at få det til at ske. Tak til dig, der har taget en snak med en, der havde brug for det. Tak til jer, der har kæmpet med at holde gang i

fællesskaberne under og efter nedlukning. Tak til alle, der har været med til at afvikle gudstjenester, Torsdagsmad, teen, aabenhimmel, Alpha osv. Tak til dig, der siger nej og fra, når det er tid til det. Til dig, der har taget et ekstra tørn. Til alle: TAK! Det er dejligt at være i gang igen, selvom det kræver noget energi.

- (a) Jeg tror, vi er flere, der arbejder på at komme lidt ned i gear igen. Måske længes vi efter julehygge på en særlig måde i år.
- (b) I en tid som denne er det vigtigt:
 - (i) At huske, at det er okay at sige fra. Det er det altid, men måske vi skal være ekstra opmærksomme på det i denne tid.
 - (ii) At se omkring dig: Hvem har brug for en snak og en opmuntring?
 - (iii) At påskønne hinanden for det, vi gør. Det betyder meget, at man får et smil og en tak.

Statistik, faktuelle tal (se bilag)

4. Fællesskaberne

Corona har gjort et indhug i antallet af fællesskaber. Det er klart et opmærksomhedspunkt, at vi skal have startet nye fællesskaber, og at vi skal invitere folk med i fællesskaber.

Historier

- 5. Catrines historie fra Alpha til basisgruppe (video)
- 6. Sara Gaarn-Larsen fortæller om, at det har haft stor betydning for hende at være med i BVM i forhold til at have mod og opbakning til at udgive sin bog om teenagere og seksualitet.

Fokusområder

- 7. Vedkommende og tilgængeligt v/Maria Callesen
Vi er ved opkvalificere staben til at lave bedre PR. Flere tiltag er i gang som den fysiske oversigt bagerst i kirken og prædikenteam. Arbejder for at lave bedre ekstern PR for folk, der ikke er en del af kirken. Vi vil gerne have ris og ros og gode idéer til kommunikation og PR.
- 8. Hele kirken opmuntrer næste generation v/Heidi Svendsen (video)
Jeg er taknemlig for, at børnekirke i gang igen. Børn og børneledere er tilbage igen. Vores teen-arbejde er kommet i gang og skal udvikles endnu mere. Og vi ser på, hvordan unge kommer godt tilbage efter efterskole.
- 9. Indgå og danne netværk med andre kirker v/Christian Callesen.
 - (a) Vi skal se på det, som Gud allerede har givet os og kigge efter, hvor vi kan give det videre, så andre får glæde af det. Vi kan give noget, som får hele deje til at hæve. Folk i BVM gør det allerede på flere forskellige måder. Hilsen fra David Mortensen (video).
 - (b) Vi skal blive endnu mere bevidst om, hvad Gud har givet og kigge efter de steder, hvor vi kan få lov at velsigne.
 - (c) Hilsen fra Kristoffer Kruse (video)
Samtidig må vi kigge efter de steder, hvor vi kan modtage noget fra andre. Det må gå begge veje. Vi har meget at give, men vi har også meget at lære.

Valg til menighedsrådet

Følgende er på valg, men genopstiller ikke: Camilla Engrob, Berith Falch Madsen, Vibeke Hauge Førreisdahl (ikke tilstede).

Der bliver sagt tak og givet blomster.

De, som fortsætter i menighedsrådet, er: Signe Danø, Kristoffer Karkov, Mathias Olesen, Hannah Rosendahl Johanne Parning (suppleant)

Nye kandidater til to menighedsrådspladser er: Anika Folmann og Rie Skårhøj.

Anika Folmann præsenterer sig selv og Rie Skårhøj med en videohilsen.

Der er fortsat en tom suppleant-plads, som kan besættes til næste menighedsmøde.

Antallet af kandidater passer med de ledige pladser i menighedsrådet, så de Anika Follmann og Rie Skårhøj indtræder som nye medlemmer uden afstemning.

Økonomi v/kasserer Kristoffer Karkov

Forventning til 2021

Vi budgetterede med et overskud på 9.000 kr., og det tegner til at blive måske en anelse bedre.

Egenkapitalen lå ved starten af året på 100.000 kr.

Budget for 2022

Vi forventer lidt flere udgifter til aktiviteter. Vi har et hårdt beskåret budget i 2021 og vil gerne sørge for lidt mere personalepleje som f.eks. supervision. Fordi studentermedhjælpsstillingen ikke fortsætter, er der en besparelse. Vi ligger 100.00 kr. lavere i omkostninger næste år. Samtidig ser indtægterne ud til at ligge 80.000 kr. lavere næste år, fordi fondsmidler bortfalder, og der er et fald i forventede gaver.

Beløbet i forventede gaver er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tilsagn og ved fremskrivning af de nuværende gaveaftaler.

Den gennemsnitlige gave i BVM er ca. 1.100 kr. pr. person. (se bilag)

Én stol koster 1.000 kr. pr. person pr. måned. Når man giver, kan man overveje, om man vil være med til at bære, eller man har brug for, at andre bærer for én.

Nicolay Høy: "Er den større egenkapital regnet ind i budgettet for 2022?"

Kristoffer Karkov: "Nej. Vi ser på et underskud på 60.000 kr. og går i tro på, at det nok skal løse sig."

Givertjeneste

Når giverindtægterne falder, er det fordi, at nogle flytter, og nye kommer til. I grove træk giver man mere, jo længere man har været i kirken. En givertjeneste er en vandring, hvor man øver sig i at give. Det er ikke en statisk ting. Det er noget, man vandrer med.

Vi kører en tilsagnskampagne op til årsmødet for at skubbe på den vandring, hvor man i alt fald én gang om året forholder sig til, hvad man giver. Nogle gange har vi lavet ekstra tilsagnsrunder til årsmødet og på den baggrund beskåret eller udvidet budgettet. Vi kommer også til at tage fat i det med, at det er vandring i løbet af foråret.

Man kan altid ændre sin givertjeneste ved at skrive til Maria Callesen eller mig.

William Geismar: "Det er rart, at du er positiv ift. 2022, også fordi 2021 startede hårdt."

Kristoffer Karkov fortsætter efter kommentaren: Min hensigt er ikke at sige, at det, man giver, ikke er nok. Det må gerne være udfordrende at tale om og lytte til. Jeg har indblik i gaverne, men ikke i folks økonomi. Det er en sag mellem den enkelte og Gud. Gud taler om den fattige enke, fordi han har indblik i hendes liv.

Tonen i Bibelen er et kald til gavmildhed og tillid til Gud som forsørger. Det handler ikke om at give forsigtigt, og hvad der føles trygt.

Hvis du synes, at noget er udfordrende, så snak med Gud om det. Eller tal med dem, du normalt taler med om det, der udfordrer dig.

[Godkendelse af budgettet med klapsalver](#)

Signe Danø opfordrede til tak og klapsalve til den ansatte stab, Christian Callesen, Maria Callesen, Heidi Svendsen og Torsten Borbye Nielsen.

[Valg af og godkendelse af revisor med klapsalver](#)

MerRevision vælges og godkendes.

[Afrunding ved Camilla Engrob](#)